



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 27 november 2022

Thema: Heb je naaste lief al jezelf – maar hoe eigenlijk?

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: ds. Niels A. Gillebaard

organist: Jeannette Zuidema

m.m.v.: Sanne en Charlotte

Bijbelverhaal: Kaja

NA DE DIENST bent u, zoals elke zondag, van harte welkom in De Brink. Vandaag wordt daar ook een Fancy Fair gehouden voor de diaconale projecten die hieronder staan vermeld.

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor Project Bolivia én voor Samen voor Kenia.

Voor **Por Todo El Mudo in Bolivia**, zodat er een bijdrage kan worden gedaan aan onderwijs, dagopvang en dagbesteding voor jongeren en (jong) volwassenen met een beperking, leerbeperking of leerachterstand in Caranavi.

Voor **Samen voor Kenia**, voor een project in Simba, waar in september 2021 is begonnen met de bouw van een school met 4 lokalen en 5 woningen voor docenten. Er zullen nu nog 4 lokalen worden bijgebouwd en een goede watervoorziening.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: **Eredienst**.

UIT DE GEMEENTE

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Samen · Vieren · Ontmoeten

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING

Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel.

Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers.

De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

De basis van de schikking symboliseert de tafel, waar elke week iets aan veranderd en toegevoegd wordt. De kinderen van de kindernevendienst voegen daar tijdens de diensten hun eigen symbool aan toe.

Eerste adventszondag: Batseba

Omdat er deze zondag een ankerdienst is wordt er van het leesrooster afgeweken en is niet 'Batseba' maar 'Heb je naaste lief' het thema.

Toch heeft de bloemengroep gemeend de schikking aan Batseba te wijden.

Zij is de eerste vrouw aan de 'tafel' en symboliseert de hoop omdat God haar leven, nadat zij te maken kreeg met misbruik, moord en plotseling leed een nieuwe wending gaf en voor Hem van betekenis maakte.

Hoe hoopvol is dat!

We zien op de tafel roodpaarse heidebloemen: paars is de kleur van rouw: Batseba verloor haar man. De kogelbloem is geel en geel is een koninklijke kleur: koning David nam Batseba tot vrouw.

Het jute tafelkleed (soberheid, eenvoud) is nu voor een kwart groen (hoop, vernieuwing).

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APOSTEL of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- Naar MijnKerk.nl: [ds. Niels A. Gillebaard](#)

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

In de kerk worden bij de uitgang twee collectes gehouden, voor de diaconie en de kerk. U kunt ook thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

VAKANTIE

Van 21 november tot 3 december ben ik vrij.

Ds. Niels Gillebaard zal mij waar nodig vervangen.

Henco van Capelleveen

ALGEMEEN

DE-PUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK

Als u nog DE-punten in de keukenla hebt liggen waar u geen bestemming voor hebt, dan kunt u die inleveren, de voedselbank ontvangt voor deze punten weer een aantal pakken koffie. Er staat een doos hiervoor in het blauwe krat in de hal. Dit kan tot de inzamelingsactie van 16 en 17 december.

TER COMPENSATIE VAN DE HOGE ENERGIEREKENINGEN

wordt door de overheid, veelal via het energiebedrijf, in de maanden november en december 2022 €190 uitgekeerd. Hoe fijn is het om deze extra toeslag te delen met mensen die dat hard nodig hebben. Vanuit de diaconie doen we hierbij de oproep om hieraan mee te doen. Hiervoor hebben we een internationaal doel, Mary's Meals, en een lokaal doel, giften aan mensen in onze directe omgeving die dat heel hard nodig hebben, gekozen.

Giften voor deze diaconale actie kunt u storten op bankrekening NL84 INGB 0008 5693 31, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Heerhugowaard, eventueel onder vermelding van de door u gewenste bestemming.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

De diaconie.



‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

is van 14-28 januari a.s. opnieuw het thema van de Actie Kerkbalans.

Om in de toekomst als kerk van betekenis te blijven, kunnen we niet zonder uw steun.

Tot 1 december a.s. kunt u digitaal meedoen met de Actie. Het scheelt het College van Kerkrentmeesters heel veel handwerk en dus tijd als u op deze manier uw bijdrage naar de kerk overmaakt. Wilt u vanaf 2023 voor het eerst digitaal meedoen? Dan is het belangrijk om **nú in actie** te komen, zodat er genoeg tijd is om een en ander administratief te verwerken.

FIJN ALS U MEEDOET! We vragen van u het volgende:

- Stuur **uiterlijk 1 december a.s.** een e-mail naar: cvkakbpgghw@gmail.com

In de e-mail graag vermelden:

- dat u vanaf 2023 digitaal wilt toezeggen aan de Actie Kerkbalans
- uw naam en huisadres
- het mailadres waar u berichten van de kerk wilt ontvangen.

U ontvangt dan in de loop van januari 2023 een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om het digitale toezeggingsformulier voor de Actie Kerkbalans in te vullen. In deze e-mail leest u wat er verder van u wordt verwacht.

LET OP: vorige jaren kwam het voor dat de e-mail in de spambox terecht kwam, dus houd dit in januari alstublieft in de gaten.

Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

KINDERNEVENDIENST – ADVENT EN KERST 2022

Thema: 'LEVENS LICHT'

Hallo kinderen van de kindernevendienst!

Vanaf 27 november is het alweer zover! De Adventsperiode gaat beginnen. Wij, de leiding van de kindernevendienst, willen jullie graag uitnodigen om in de Adventsperiode naar de kindernevendienst te komen!

We gaan in deze tijd weer vol verwachting op weg naar kerst! We kijken uit naar de komst van Jezus. Dat doen we dit jaar met verhalen over bijzondere vrouwen uit het Oude Testament, die door de evangelist Matteüs genoemd worden als 'voormoeders' van Jezus. Deze vrouwen zijn Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Israël terwijl ze niet eens allemaal uit Israël vandaan komen. Door hun verhalen te vertellen, krijgen we iets te zien en te horen van wie Jezus zal zijn.

Elke adventszondag gaan we een mooi verhaal lezen over één van deze vrouwen en we maken er iets leuks of moois bij. Vanaf 1e Advent delen we ook een adventskaars uit en een leuk boekje waar jullie thuis in kunnen lezen en spelletjes/opdrachtjes in kunnen doen.

Hopelijk zien we jullie dan!

Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst

(Anneke, Annemarie, Arona, Ninetta, Bianca en Hesselina)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.